

# SCIENTOLOGY EN DE ISLAM EEN VERKENNING NAAR OVEREENKOMSTEN



Haji Muhammad al-Qaaim Safa Sawada  
President, Ahlul Bait Center  
Japan

4 april 1996



# SCIENTOLOGY EN DE ISLAM EEN VERKENNING NAAR OVEREENKOMSTEN



Haji Muhammad al-Qaaim Safa Sawada  
President, Ahlul Bait Center  
Japan



SCIENTOLOGY EN DE ISLAM  
EEN VERKENNING NAAR OVEREENKOMSTEN

# INHOUD

Inleiding	1
I. Islam bestrijkt alle Religies Scientology als de Religie van Religies	3
II. De Betekenis van de islam	5
III. Waar de Mens uit bestaat volgens het Standpunt van de Filosofieën van Scientology en de islam	6
IV. Ahlul Bait – Het Onderzoeken van de Relatie tussen de islam en Scientology	8
V. Scientology en de Imam Zamam	9
VI. Praktijken van Scientology	9
VII. De Verschijning van de Mahdi – Het Verband daarvan met de Doelen van Scientology	11
Tot Besluit	14
Over de Auteur	15





4 april 1996

# SCIENTOLOGY EN DE ISLAM EEN VERKENNING NAAR OVEREENKOMSTEN

Haji Muhammad al Qaaim Safa Sawada  
President, Ahlul Bait Center  
Japan

## INLEIDING

Het woord Scientology is afkomstig van het Latijnse *scio*, dat betekent “weten in de breedste zin van het woord” en het Griekse *logos*, ofwel kennis of studie van. Letterlijk betekent dit *weten hoe te weten*. Scientology besteedt veel zorg aan het weten en heeft het weten ook daadwerkelijk als doelstelling.

Voor de islam is “Kennis het hoogste doel”. De profetie van de islam respecteert kennis. In één van de hadiths (een verzameld werk van tradities die betrekking hebben op Mohammed en zijn volgelingen) wordt gezegd: “Ik ben de *Stad der Kennis* en Ali is de *Poort* hiertoe”. In een andere hadith staat: “Ga naar China voor kennis!” In die tijd was China een plaats die zo ver weg was, dat het werd beschouwd als het einde van de wereld, maar toch was dit de plaats waar men naar toe moest om kennis op te doen. Voor de islam is het streven naar kennis een heel hoog ideaal.

In dit opzicht heeft de islam het grootste respect voor *kennis*. Iemand die over kennis beschikt, wordt in de islam een *Oelama* genoemd. Oelama is afgeleid van het woord *ilm* dat *kennis* betekent. Men kan zien dat Scientology en de islam in dezelfde richting kunnen streven en dus bepaalde aspecten gemeen kunnen hebben.

Schrijver dezes heeft twee maal een pelgrimstocht naar Mekka ondernomen en wordt in de islamitische wereld als een leider beschouwd. Daar komt nog bij dat deze schrijver onlangs ook de Scientology religie heeft bestudeerd en naar haar hoofdkwartier is gereisd, dat in haar eigen termen het Mekka wordt genoemd, en toen verrast was dat ze op bepaalde punten op elkaar leken.

Volgens de video *Inleiding tot Scientology* (een opgenomen interview uit 1966 met L. Ron Hubbard, de grondlegger van Scientology), heeft de heer Hubbard tijdens zijn tienerjaren veel door Azië gereisd. Daar heeft hij nagedacht over de ellende in Azië en zich afgevraagd waarom die bestond. Vanaf het allereerste begin was hij geïnteresseerd in het onderzoek naar de oorsprong van de mens, en dat zou zijn levenswerk worden, dat uiteindelijk uitmondde in de oprichting van Scientology.

De heer Hubbard zag als eerste dat, al had de mens verschillende culturen en rassen en dergelijke, er een gemeenschappelijke noemer moest zijn en als die gevonden werd, zou de mens op een hoger plan terecht kunnen komen. De heer Hubbard vond die gemeenschappelijke noemer, en die was – Voortbestaan!

Waarom was de ontdekking van *voortbestaan* zo belangrijk? Als je het woord *voortbestaan* in een woordenboek opzoekt, is het gedefinieerd als “in leven blijven, blijven leven, zelfs nadat anderen of andere dingen dood zijn”. Maar dat is niet voldoende om de term geheel te verklaren. Wat de heer Hubbard gevonden had, was de gemeenschappelijke noemer van de mens en die zou één van de grondslagen van Scientology worden.

In hetzelfde video-interview gaf de heer Hubbard antwoord op de vraag over een volgend leven en zei daarbij dat de mens zelfs na de dood kon voortbestaan, en er dus een volgend leven is. De term *voortbestaan* heeft dus niet alleen betrekking op dit leven maar ook op de eeuwigheid.

In het Technisch Woordenboek van Dianetics en Scientology wordt voortbestaan gedefinieerd als: 1. Voortbestaan is een toestand die onderhevig is aan niet-voortbestaan. Als men aan het “voortbestaan” is, dan geeft men tegelijkertijd toe dat men kan stoppen met voortbestaan, anders zou men er nooit naar hoeven te streven om voort te bestaan. 2. Voortbestaan zou



gedefinieerd kunnen worden als een drang om te blijven bestaan door de tijd heen, in ruimte, als materie en als energie. 3. Onder voortbestaan wordt begrepen: de essentiële voorwaartse kracht van leven door tijd, ruimte, energie en materie heen. Voortbestaan is onderverdeeld in acht drijfveren (of drangen tot voortbestaan).

Hoe staat dit in verhouding tot de islam? “Datgene waarvoor de mens is geschapen en waar hij voor leeft” wordt verklaard met één Arabisch woord: *qiyamah*. De Koran is niet per se correct vanuit het Arabisch vertaald, en dit woord is niet juist vertaald naar het Engels.

*Qiyamah* (zelfstandig naamwoord) is afgeleid van *qom* of *qama*. Dit woord *qom* of *qama* heeft veel verschillende betekenissen zoals: zich verheffen, opstaan, terugkijken, aanvallen, leven met eer, opstaan vanuit de dood, omkeren, stijgen, vertrekken, plaatsen, rust nemen, beginnen, invoeren, ondersteunen en verantwoordelijkheid nemen. Wanneer men dit, als concept voor het geheel, in gedachten houdt, dan zou de betekenis van *qiyamah* in de Koran en van *voortbestaan* in Scientology heel goed hetzelfde tot uitdrukking kunnen brengen.

Evenmin zou de filosofie een probleem hebben met het feit dat de mens probeert voort te bestaan en dat de mens zijn best probeert te doen om voort te bestaan in het universum om hem heen.

## I. ISLAM BESTRIJKT ALLE RELIGIES SCIENTOLOGY ALS DE RELIGIE VAN RELIGIES

De islam is gesticht door Mohammed (Vrede Kome Over Hem en zijn afstammelingen). In de Koran, die de moslims absoluut beschouwen als het *Woord van God*, kan men wellicht verbaasd zijn wanneer men leest dat de waarheid die er voor de schepping van deze wereld in dit universum heeft bestaan, ook islam heet. Sinds Adam hebben alle boodschappers en profeten van God “islam” onderwezen. Volgens de mondelinge overlevering van de islamitische profetie bedraagt het aantal boodschappers van God 313, terwijl het aantal profeten 124.000 bedraagt.

Er werd onthuld dat deze *boodschappers en profeten van God* naar alle gemeenschappen, stammen en rassen werden gestuurd en dat ze in ieders taal dezelfde waarheid disseminerden. In hoofdstuk #2, paragraaf 136 van de Koran staat: “Zeg het voort! Wij geloven in God en de dingen die aan ons geopenbaard zijn. En wij geloven ook in dingen die zijn openbaard aan Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob en de stammen en ook in wat aan Mozes en Jezus is gegeven en de dingen die door God aan alle profeten zijn gegeven. Wij zorgen ervoor dat hier

nooit enige vorm van discriminatie tussen ontstaat, en wij zijn moslim.” Hier hebben we het Arabische woord *faraq* dat wordt vertaald met *zorg ervoor dat er nooit discriminatie ontstaat*. Het woord betekent ook scheiden, isoleren, doorsnijden en onderscheiden. Deze betekenis uit de Koran betekent dus niet alleen dat men andere religies nooit moet discrimineren maar ook dat men ze nooit moet isoleren of afzonderen. Dit betekent niet alleen een *tolerantie* van joden, christenen, hindoes, boeddhisten en shintoïsme, maar het betekent ook dat men ze eendrachtig in ere moet houden. Dit is wat de wereld van de islam onderwijst. Als een moslim over de islam zou moeten spreken, dan zou hij in het domein van zijn begrip natuurlijk ook het christendom, het boeddhisme, het hindoeïsme, het shintoïsme en andere religies betrekken. Dit is de oorspronkelijke islam, zoals die door de profetie aan Mohammed werd onthuld (Vrede Zij Met Hem).

Bij wijze van vergelijking: Scientology is, zoals de heer Hubbard heeft uitgelegd, de religie van religies. Dit wordt aangegeven in de video *Inleiding tot Scientology* waarin de interviewer de heer Hubbard vraagt of een lid van de rooms-katholieke kerk of de anglicaanse kerk lid van Scientology kan zijn. Hierop antwoordde de heer Hubbard dat dit inderdaad mogelijk was en legde verder uit dat Scientology een religie van religies was.

In woorden die ook een grote gelijkenis zouden kunnen hebben met de islamitische traditie, zei de heer Hubbard in een lezing op 3 juni 1955, met de titel *De Hoop van de Mens*:

Ik zou de grote geestelijke leiders uit het verleden willen eren – niet die uit deze moderne tijd, maar die uit het verleden – omdat deze mensen genoeg traditie doorgaven om ons bewust te maken van het feit dat de mens wel degelijk een spirituele kant heeft. Deze grote leiders zijn opgehangen, uitgescholden, verkeerd geïnterpreteerd, slecht geciteerd, helemaal niet begrepen, maar niettemin zijn zij de handen waarmee door de eeuwen heen een fakkel is doorgegeven, wat resulteerde in een grotere bekwaamheid voor de mens en een beetje hoop voor zijn toekomst. ...

En een van de mensen die het doorgaf was een man genaamd Mozes. En opnieuw werd het doorgegeven aan een man genaamd Christus. En hij gaf het door en zelfs de Arabische landen hadden hier voordeel van, door hun eigen profeet Mohammed.

In het boekje *De Weg naar een Gelukkig Leven* schreef de heer Hubbard:

Verdraagzaamheid is een goede hoeksteen voor het opbouwen van relaties tussen mensen. In de loop van de geschiedenis van de mensheid tot in onze tijd toe, heeft onverdraagzaamheid op het gebied van religie heel wat ellende en slachtpartijen teweeggebracht. Daaraan kun je zien dat onverdraagzaamheid een ernstige bedreiging is voor het voortbestaan.

Verdraagzaam zijn met betrekking tot de religie van anderen betekent niet dat je niet uit mag komen voor je eigen overtuiging. Het leidt al gauw tot moeilijkheden als je de geloofsovertuiging van een ander aanvalt of ondermijnt.

In het Credo van de Scientology Kerk heeft de heer Hubbard geschreven:

Wij van deze Kerk geloven

Dat alle mensen, van welk ras, welke huidskleur of welk geloof dan ook, met gelijke rechten werden geschapen.

Dat alle mensen het onvervreembare recht hebben hun eigen religie in praktijk te brengen. ...

Dat alle mensen een onvervreemdbaar recht hebben om hun eigen organisaties, kerken en overheden te vormen, te kiezen, te helpen en te ondersteunen.

Men kan zien dat de werken van de heer Hubbard in dit opzicht treffend veel weg hebben van de islam.

## II. DE BETEKENIS VAN DE ISLAM

De islam omvat alle religies en in een openbaring van de Koran wordt gesteld dat alle *boodschappers van God* en alle *profeten* de leer van de islam hebben verkondigd. Dus wat is nu precies de *islam*?

Het woord islam betekent *God absoluut gehoorzamen* of *alles aan God toevertrouwen*. Ze kan ook worden verklaard met het woord *vrede*. Als men de afleiding in het Arabisch van het woord *islam* terugspoort, zal men zien dat het afkomstig is van het zelfstandig naamwoord islam, dat is afgeleid van het Arabische werkwoord Salima dat de betekenis heeft van: vrij, ontsnappen van, veilig en gezond, geen vergissingen en duidelijk bewezen. Met andere woorden, het woord *islam* zou kunnen worden geschreven in de betekenis van *de weg naar vrijheid, de weg naar emancipatie die wegleidt van al het lijden en de weg naar veiligheid en gezondheid*.

In het boeddhisme betekent het woord *boeddhisme* zelf het betreden van de status van *Bodddhi Sattva* en het bereiken van de staat van *spiritueel ontwaken* en *absoluut volgen*. Het shintoïsme heeft dezelfde term *Kamunagara*. Dit zijn allemaal verschillende namen voor de staat van spirituele bevrijding van de mens.

Gelijksoortige termen bestaan in Scientology die worden uitgelegd als de spirituele niveaus van *Clear* en *OT* die voorheen nooit bereikt waren. (*OT* betekent *Opererende Thetan*. *Thetan* is de Scientology term voor spirituele entiteit of spiritueel wezen.)

De heer Hubbard heeft twee brieven achtergelaten die zijn gericht aan de leiders van het boeddhisme, waarin hij verklaarde dat Scientology binnen twee à drie jaar voor iedereen het bereiken van de staat van Bodhi mogelijk kon maken en stelde voor dat de leiders van het boeddhisme twee jongemannen uit elke specifieke tak van het boeddhisme zou sturen om te trainen in de leer van Scientology en die leer later naar hun specifieke tak te brengen.

Islam betekent de weg om vrij te zijn en de weg naar emancipatie. Om de spirituele staten van *Clear* en *OT* in Scientology te kunnen bereiken, moet men die materialen bestuderen en toepassen in wat genoemd wordt *De Brug naar Totale Vrijheid*. Deze Brug is eigenlijk een kaart waarop het pad van studie en toepassing staat aangegeven dat men moet volgen om die vrijheid te bereiken. In de zin van streven naar spirituele vrijheid, hebben de islam en Scientology veel met elkaar gemeen.

### III. WAAR DE MENS UIT BESTAAT VOLGENS HET STANDPUNT VAN DE FILOSOFIEËN VAN SCIENTOLOGY EN DE ISLAM

Zowel de filosofie van de islam als die van Scientology zijn het erover eens dat de mens bestaat uit het spirituele, de ziel en het lichaam.

Allamah Sayyid Mohammed Husayn Tabatabai heeft de positie van de islam het beste onder woorden gebracht:

Degenen die in zekere mate vertrouwd zijn met de islamitische wetenschappen weten dat er binnen de leer van het Heilige Boek en de tradities van de Profeet vaak wordt verwezen naar het spirituele en het corpus, ofwel ziel en lichaam.

Hoewel men zich betrekkelijk gemakkelijk een voorstelling kan maken van het lichaam en van wat lichamelijk is, of van datgene wat door middel van de zintuigen kan worden gekend, is het lastig en gecompliceerd om zich een voorstelling te maken van het spirituele en de ziel.

Mensen die graag intellectuele discussies voeren zoals theologen en de filosofen, zowel van de kant van de sjiieten als van de soennieten, hebben uiteenlopende gezichtspunten gepresenteerd ten aanzien van de realiteit van het spirituele. Toch is in bepaalde mate zeker, dat de islam van mening is dat het spirituele en het lichaam twee realiteiten zijn die tegenover elkaar staan. Als gevolg van de dood verliest het lichaam de eigenschappen van het leven en valt het geleidelijk uiteen, maar dit is niet het geval bij het spirituele. Integendeel, de oorsprong en het principe van het leven behoren geheel tot het spirituele. Wanneer het spirituele met het lichaam wordt verenigd, ontleent het lichaam daar ook leven aan, en wanneer het spirituele het lichaam verlaat en zijn banden met het lichaam verbreekt – de gebeurtenis die men de dood noemt – houdt het lichaam op met functioneren terwijl het spirituele blijft leven.

De heer Hubbard beschrijft de delen van de mens in het boek *Scientology: De Grondbeginselen van het Denken* als volgt:

Een mens is onder te verdelen in drie delen.

Het eerste deel is het spirituele wezen, dat in Scientology de THETAN wordt genoemd.

Het tweede deel is het VERSTAND.

Het derde deel is het LICHAAM.

Hij vervolgt:

Deze drie delen van de mens – de *thetan*, het *verstand* en het *lichaam* – vormen elk een studie op zich, maar ze beïnvloeden elkaar voortdurend en in aanzienlijke mate. De *thetan* is de hoogste entiteit van de drie. Zonder de *thetan* zou er immers geen verstand of bezieling in het lichaam zitten, terwijl er zonder lichaam of verstand toch bezieling en leven in de *thetan* zit.

De *thetan* is de persoon. Jij bent JIJ, *in* een lichaam.

Vanuit een Scientology gezichtspunt leeft de thetan na de dood verder, aangezien de thetan onsterfelijk is. Dit kan beschouwd worden als iets wat in sterke mate overeenkomt met de islamitische geloofsovertuigingen over het spirituele.

Een substudie van Scientology is Dianetics. Dianetics werd aanvankelijk geïntroduceerd als een studie van het verstand, maar werd later, naarmate deze studie zich verder ontwikkelde, opnieuw gedefinieerd als een studie van: “Wat de ziel het lichaam aandoet”. Scientology wordt op gelijke wijze verder gedefinieerd als “de studie en aanpak van het spirituele wezen in relatie tot zichzelf, universa en andere levensvormen”.

De gelijkenissen worden nog verder benadrukt door de volgende uitspraak van de heer Hubbard: “Naarmate het onderzoek verder is gegaan, is het echter steeds duidelijker geworden dat de hoogste activiteit van leven die van de thetan is en dat er in afwezigheid van het spirituele wezen geen leven meer bestaat”.

Men kan dus zien dat die dingen die het spirituele, de ziel en het lichaam worden genoemd, evenals het leven en de dood, in de filosofie van de islam en die van Scientology sterk met elkaar overeenkomen.

#### IV. AHLUL BAIT - HET ONDERZOEKEN VAN DE RELATIE TUSSEN DE ISLAM EN SCIENTOLOGY

Om te kunnen begrijpen dat de islam en Scientology onderling vergelijkbaar zijn en met elkaar overeenstemmen, is het nuttig om *Ahlul-Bait* te kennen. Vanwege de uitspraak wordt de term gespeld als *Ahlul-Bait* maar eigenlijk is het *Ahl al-Bait*. *Ahl* betekent familie en *al-Bait* betekent *huis van God*. Dus betekent *Ahlul-Bait* *familie van het huis van God*, hoewel men doorgaans van mening is dat het betekent: “De familie van het huishouden van de Profeet”.

Terwijl de Koran moslims aanmoedigt om te accepteren dat eerdere profetieën en bronnen van kennis in werkelijkheid deel uitmaken van de islamitische gedachte en hun plaats innemen in de studie van de islam, doet Scientology dit in zekere mate ook. Evenzo schrijft L. Ron Hubbard: “De verschijnselen van Scientology zijn ontdekt en zijn gemeenschappelijk voor alle mensen en alle levensvormen”. Toen hij de doelstellingen van Scientology beschreef verklaarde hij ook: “De gezamenlijke waarheden van de wijsgeren van de afgelopen 50.000 jaar, gezuiverd en aangevuld met nieuwe ontdekkingen over de mens, hebben tot dit succes geleid”. Het is duidelijk dat zowel de leer van Scientology als die van de islam het begrip kent dat hun filosofie en wetenschap (beide religies verklaren een filosofie en een wetenschap te hebben

omdat zij een religie in de meest volledige betekenis van het woord zijn en zowel hun filosofie als hun wetenschap aantoonbaar is) niet uitsluitend hun eigen aanhangers omvatten maar van toepassing zijn op alle manieren van leven en de interactie daarvan met het universum en verder. Vanuit dit gezichtspunt zouden beide religies het idee kunnen hebben dat zij zelf het begrip hebben dat zij deel uitmaken van de familie van de mensheid en dat de mensheid geholpen moet worden door middel van hun respectievelijke kennis over het leven en het universum.

Eén fundamenteel en zeer belangrijk aspect van de religie van zowel Scientology als de islam is dat beide geloven dat de mens in wezen goed is. Dit verschilt duidelijk van het christendom, dat veronderstelt dat de mens bestaat uit de erfzonde. Met een dergelijk gemeenschappelijk begrip zou de schrijver verbaasd zijn als leden van de religie van Scientology en de islam geen begrip voor elkaar zouden kunnen krijgen.

## V. SCIENTOLOGY EN DE IMAM ZAMAM

In de islam van de sjiieten bestaat de profetie van Mohammed (Vrede Zij Met Hem) die een zeer belangrijke hadith (dit is een mondelinge overlevering) heeft achtergelaten die luidt: “Ik laat belangrijke dingen bij u achter. De Koran, die het boek van God is en mijn *Ahlul-Bait* (familie van het huis van God) en die mogen jullie hier nooit los van elkaar zien.” Er is nog een profetie in een andere hadith en die is dat elk vers in de Koran zeven betekenissen heeft en dat deze betekenissen door Ali van de huishouding van de Profeet werden doorgegeven aan de Imam die ze weer heeft doorgegeven aan de volgende Imam. Volgens de leer van de sjiieten is de Imam de geestelijk leider van de hele islam. Deze verschillende betekenissen van de verzen van de Koran kunnen zichtbaar of verborgen zijn. De huidige spirituele leider heet de Imam Zamam en die bevindt zich nu in een toestand van *Ghaib* wat, vertaald, de betekenis heeft van *verborgen*, of *afwezig*. Deze Imam Zamam bevindt zich in een toestand waarin niemand hem kan zien, horen of aanraken door middel van de gebruikelijke percepties, zodat het lijkt of hij afwezig is. Hij is echter niet echt *afwezig* maar eerder op strenge wijze aanwezig. Dit is een groot en mysterieus deel van de islam, maar het is mogelijk dat een dergelijke staat gemakkelijk bereikt kan worden door de toepassing van de Scientology technologie en dat de Imam Zamam toch ervaren kan worden. Al-Hamd Li’ Llah (Gode zij dank)!

## VI. PRAKTIJKEN VAN SCIENTOLOGY

De Koran is er niet alleen om in te geloven en op te vertrouwen. Er is ook sprake van *in de praktijk brengen* dat men kan beschouwen als iets dat veel weg heeft van Scientology met haar

nadruk op het leiden van een beter leven. Vanzelfsprekend heeft elke kerk haar eigen religieuze praktijken die niet hetzelfde hoeven te zijn, aangezien de Scientology religie duidelijk niet hetzelfde is als de religie van de islam. Maar beide filosofieën beschikken over doctrines en werken met de bedoeling iemand te helpen een beter leven te leiden buiten zijn kerk of moskee. Ze omvatten morele en ethische gedragscodes waar de leden baat van kunnen hebben als ze die opvolgen. Beide hebben hun eigen rechtscodes.

Als voorbeeld van een vergelijkbare morele code zouden we kunnen verwijzen naar de praktijk van het uitsluiten van alcohol bij de islam, terwijl voor Scientology L. Ron Hubbard in *de Weg naar een Gelukkig Leven* over alcohol heeft geschreven: “Mensen die alcohol gebruiken, zijn niet alert. Hun reactievermogen gaat erdoor achteruit, ook al denken ze zelf juist dat ze er alerter van worden. Als medicijn heeft alcohol nog wel enige waarde. Die kan echter zwaar overschat worden. Laat je nooit in een auto of vliegtuig vervoeren door iemand die heeft gedronken. Alcohol kan op meer dan één manier levens kosten. Een klein beetje drank kan al grote gevolgen hebben; voorkom dat een teveel aan drank dood en ellende veroorzaakt. Weerhoud mensen ervan te veel alcohol te drinken.” Kennelijk zijn de twee gezichtspunten op alcohol niet identiek, maar veel scientologen drinken geen alcohol en zouden zich uitstekend thuis voelen in een alcoholvrije moslim-omgeving.

Dit is eenvoudigweg een voorbeeld van een code in het leven die beide religies in zekere zin delen en in acht nemen, zodat hun medemensen beter kunnen voortbestaan. In dit opzicht is er sprake van vergelijkbaarheid.

Scientology houdt zich echter het meest bezig met *auditing* die bedoeld is om iemand tot de spirituele staat te verheffen van Clear en OT. Natuurlijk beweert Scientology nergens dat iemand de staat waarin de Imam Ghaib zich bevindt, daadwerkelijk zou kunnen benaderen. Om in de islam een dergelijke spirituele staat te bereiken, zegt men dat men zou moeten vasten en bidden, maar die staat wordt door scientologen niet hetzelfde beschouwd als Clear of OT.

De staat van Clear, en daarboven die van OT, wordt bereikt door auditing. Auditing is de praktijk waarbij Scientology, met behulp van iemand die goed is opgeleid en die bekendstaat als *auditor* (dit betekent *iemand die luistert*, van het Latijnse *audire*, luisteren) zich tot het echte spirituele wezen, ofwel de *thetan*, richt zoals die in haar eigen terminologie wordt genoemd. De persoon die de thetan is, kan dan met hulp van de auditor met jarenlange geduldige studie en vaardigheid, in zijn geheugen allerlei momenten aantreffen waarin hij zichzelf, als spiritueel wezen minder heeft gemaakt, zijn bekwaamheid en perceptie als spiritueel wezen



heeft verminderd en zo de omgekeerde weg is ingeslagen, ofwel op de neerwaartse spiraal van het bestaan is terechtgekomen. Aanvankelijk kan het ernaar uitzien dat veel van wat de bekwaamheden van een spiritueel wezen (of thetan) heeft verminderd, uit zijn geheugen is geoccludeerd en verloren lijkt. Dat is bij de meeste mensen het geval. Met de hulp van de auditor, kan degene die auditing ontvangt zijn verleden echter al spoedig weer herinneren en weer de beschikking krijgen over herinneringen en bepaalde spirituele vermogens die anders verloren zouden zijn gegaan en kan hij beginnen aan zijn weg omhoog op de Brug naar Totale Vrijheid. Die Brug wordt ook wel schematisch weergegeven als een *bewustzijn- en gradatiekaart* van iemands voortgang naar volledig OT (Operend als Thetan). Hierop staat dan de relatieve plaats waar elke persoon zich bevindt bij het afleggen van zijn reis naar hogere spirituele vermogens. Als thetan kan een wezen opnieuw bewustzijn, percepties en bekwaamheden verkrijgen die anders verloren zouden zijn geweest. Op de Brug naar Totale Vrijheid wordt elke stap duidelijk aangegeven en ook elke eerdere bekwaamheid waarvan verwacht wordt dat deze terug zal keren. De resultaten van het omhooggaan op die Brug zijn vooraf bekend en geheel voorspelbaar.

Met deze toename van perceptie en bewustzijn kan schrijver dezes verwachten dat de staat van Imam Zamam kan worden bereikt. Uit de studie van beide religies kan schrijver dezes verwachten dat, met behulp van Scientology auditing, Imam Zamam rechtstreeks toegankelijk wordt.

## VII. DE VERSCHIJNING VAN DE MAHDI - HET VERBAND DAARVAN MET DE DOELEN VAN SCIENTOLOGY

Allamah Sayyid Muhammad Husayn Tabatabai schreef het volgende over de Mahdi:

Door innerlijke noodzaak en vastberadenheid zal de toekomst daarom een dag zien waarop de menselijke samenleving vervuld zal worden van rechtvaardigheid waarop allen in vrede en kalmte zullen leven en waarin menselijke wezens volledig kunnen beschikken over deugdelijke en perfecte eigenschappen. Het tot stand brengen van een dergelijke omstandigheid zal door mensenhand gebeuren maar wel met goddelijke hulp. En de leider van een dergelijke samenleving die de redder van de mensheid zal zijn, wordt in de taal van de hadith de Mahdi genoemd.

In verschillende belangrijke religies op deze wereld, zoals het hindoeïsme, het boeddhisme, het jodendom, het christendom, de leer van Zarathroestra en de islam, wordt gesproken over iemand die als de redder van de mensheid zal verschijnen. Deze religies hebben gewoonlijk blijde tijdingen gegeven van zijn komst, hoewel er natuurlijk verschillen in detail zijn te onderscheiden wanneer hun leerstellingen zorgvuldig met elkaar worden vergeleken. De hadith van de Heilige Profeet, waarover alle moslims het eens zijn, “De Mahdi komt in mijn nageslacht”, verwijst naar dezelfde waarheid.

De heer Hubbard schreef: “Het doel van Scientology is het individu het vermogen te geven om naar zijn eigen oordeel een beter leven te leiden, samen met zijn medemensen, en een beter spel te spelen”.

In 1965 schreef de heer Hubbard De Doeleinden van Scientology:

Een beschaving zonder krankzinnigheid, zonder criminelen en zonder oorlog, waar het capabele mensen gegund is succes te hebben en waar het eerlijke mensen gegund is rechten te hebben, en waar de mens vrij is om zich tot hogere niveaus te verheffen, dat zijn de doeleinden van Scientology.

Deze doeleinden, die in 1950 voor het eerst aan een geënturbuleerde wereld werden verkondigd, liggen ruimschoots binnen het bereik van onze technologie.

Scientology is niet-politiek van aard en verwelkomt iedereen, ongeacht zijn geloofsovertuiging, huidskleur of land van herkomst.

We beogen geen revolutie. We beogen slechts evolutie naar hogere staten van zijn, zowel voor het individu als voor de maatschappij.

We zijn onze doeleinden aan het bereiken.

Na eindeloze millennia waarin de mens in het ongewisse over zichzelf, zijn verstand en het universum verkeerde, is voor hem de ban gebroken.

Andere pogingen van de mens zijn overtroffen.

De gezamenlijke waarheden van de wijsgeren van de afgelopen 50.000 jaar hebben, gezuiverd en aangevuld met nieuwe ontdekkingen over de mens, tot dit succes geleid.

We heten je welkom bij Scientology. We verwachten slechts dat je helpt bij het verwezenlijken van onze doeleinden en het helpen van anderen. We verwachten ook dat jij geholpen wordt.

Scientology is momenteel de meest essentiële beweging op aarde.

In een wereld in beroering is dit werk niet eenvoudig. Maar aan de andere kant, als het wél eenvoudig was, zou het ook niet nodig zijn om het te doen.

We respecteren de mens en geloven dat hij het waard is geholpen te worden. We respecteren jou en geloven dat ook jij kunt helpen.

Scientology is haar hulp niet verschuldigd. We hebben niets gedaan dat we goed zouden moeten maken. Was dat wel het geval geweest, dan zouden we nu niet voldoende helder van geest zijn om te doen waar we mee bezig zijn.

De mens staat wantrouwend tegenover alle aangeboden hulp. Hij is dikwijls verraden en verloor zijn vertrouwen in de medemens. Te vaak schonk hij zijn vertrouwen en werd hij verraden. We kunnen fouten maken, want we bouwen een wereld op met gebroken strohalmen. We zullen je vertrouwen in ons echter nooit beschamen zolang je één van de onzen bent.

De zon gaat voor Scientology nooit onder.

Moge er voor jou, voor degenen die je liefhebt en voor de mensheid, een nieuwe ochtendstond aanbreken.

Onze doeleinden zijn eenvoudig, ook al zijn ze verheven.

En we zullen slagen, en met elke nieuwe omwenteling van de aarde komen we een stap dichterbij ons doel.

Je hulp wordt door ons op prijs gesteld.

Onze hulp is de jouwe.

Voor de toekomst van Scientology schreef de heer Hubbard:

Met Scientology kan de mens krankzinnigheid, misdaad en oorlog voorkomen.

... de belangrijkste wedloop op aarde gaat niet tussen het ene land en het andere. De enige wedloop die op dit moment van belang is, is de wedloop tussen

Scientology en de atoombom. Zoals door bekende autoriteiten is gezegd, zou de geschiedenis van de mens weleens afhankelijk kunnen zijn van wie er wint.

L. Ron Hubbard heeft nooit beweerd iets anders dan een mens te zijn. Maar als zijn werk vrucht zal dragen, dan zouden daardoor de profetieën van Mahdi worden vervuld. En wat de overige religies betreft, heeft het boeddhisme het over de terugkeer van Maitreya. Ook hier gaat de profetie over de terugkeer van een man die de werken van Boeddha zou voltooien. De tijd van de terugkeer van Maitreya is in de Pali vastgesteld op ongeveer 2500 jaar na de dood van Boeddha. Dat was ongeveer het jaar waarin het boek *Dianetics: De Leidraad voor het Menselijk Verstand*, werd uitgegeven, namelijk in 1950. Slechts een paar jaar later schreef de heer Hubbard zijn gedicht *The Hymn of Asia (Hymne van Azië)* waarin hij in de openingsregel de vraag stelde: “Ben ik Maitreya?” Sindsdien is de Scientology beweging wereldwijd tot 8 miljoen leden uitgegroeid en blijft ze groeien. Ze heeft scholen gevestigd, drug rehabilitatieprogramma's, rehabilitatieprogramma's voor misdadigers en wereldwijde commissies voor de eliminatie van de oorzaken van krankzinnigheid. Daarenboven is ze voortdurend bezig is met het verhogen van de bekwaamheden, het bewustzijn en de intelligentie van de mensen die de uitdaging aangaan die de heer Hubbard ze heeft aangereikt.

Sinds de heer Hubbard in 1986 afscheid heeft genomen van zijn lichaam, hebben hij en Scientology organisaties letterlijk duizenden en duizenden proclamaties, bekroningen en erkenningen ontvangen van overheden, organisaties en individuen van over de hele wereld.

## TOT BESLUIT

De islam en Scientology hebben een aantal overeenkomsten. Daarvan is het streven naar kennis en wijsheid wel de belangrijkste. Beide willen de mens op een hoger plan brengen en vrij maken. Beide hebben zij de diepe en ten zeerste gerespecteerde geloofsovertuigingen van andere religies en sektarische praktijken. Beide zijn zij in de media op onheuse wijze vervolgd waarbij informatie over hen werd verkondigd die op grove wijze vervalst was. Beide zijn desondanks tot bloei gekomen. Het is echter de overtuiging dat de mens geholpen kan worden waardoor schrijver deze twee religies is gaan bestuderen en schrijver dezes is van mening dat beide religies niet alleen de mensheid veel te bieden hebben maar ook elkaar.

HAJI MUHAMMAD AL-QAAIM SAFA SAWADA

4 april, 1996

Japan

## OVER DE AUTEUR

Haji Muhammad al-Qaaim Safa Sawada heeft een halve eeuw lang oosterse en westerse religies bestudeerd. Hem is de vererende islamitische titel van Haji verleend, nadat hij een pelgrimstocht naar Mekka had voltooid. Hij is president van het Ahlul-Bait (A.S.) Centrum in Japan.

Hij heeft de Koran in het Japans vertaald om deze in die taal te publiceren.

