

SAMBANDET MELLAN SCIENTOLOGY OCH ANDRA RELIGIONER

Fumio Sawada
Åttonde
innehavaren
av Yui-itsu shinto



April 1996



SAMBANDET MELLAN SCIENTOLOGY OCH ANDRA RELIGIONER

SAMBANDET MELLAN
SCIENTOLOGY OCH ANDRA RELIGIONER

INNEHÅLL

I. Introduktion	1
II. Vad är Scientology?	2
III. Scientology och dess inbördes förhållande med andra religioner	4
IV. Scientologys utövning – Auditering	5
V. Ceremonier	7
VI. Slutsats	7
Om författaren	8



April 1996

Mr Fumio Sawada
Åttonde innehavaren
av Yui - itsu shintos
hemligheter

SAMBANDET MELLAN SCIENTOLOGY OCH ANDRA RELIGIONER

I. INTRODUKTION

Denne författare är japan, och denna avhandling tar upp likheter och skillnader mellan Scientology och andra religioner i världen. Denna avhandling kommer även att uttrycka ett särskilt intresse för likheterna och skillnaderna från ett japanskt perspektiv och kommer således att jämföra Scientology med japanska religioner.

Det japanska ordet för religion betyder *att lära ut ursprunget, att lära ut ursprungets källa*. Det är den japanska definitionen, och överensstämmer kanske inte med den västerländska definitionen. I denna studie skall vi använda den japanska definitionen. Med hänseende till japansk lag kan tilläggas att för att vara en religion måste den religiösa organisationen också sprida sina läror, utöva religiösa ceremonier och utbilda församlingsmedlemmar. Scientology gör allt detta, vilket skildras i stora drag på följande sidor.

Det har sagts i ”Waka”, en japansk dikt på 31 stavelser, att det finns många stigar vid foten av berget, men anblicken av månen är densamma från toppen. Detta är en gammal dikt som är äldre än kristendomens ankomst i Japan. Den syftar främst

på de två huvudreligionerna i Japan, shinto och buddism, om vilka det sades att man slutar på samma sätt, oavsett vilken sekt man tillhörde. Meningen med detta talesätt var att säga: Varför gräla om saken? Men viktigare än det, varför koncentrera sig på skillnaderna när det finns så många likheter bland religionerna?

Scientology-religionen är relativt okänd i Japan, fastän många bibliotek har böcker om Scientology skrivna inte bara av grundaren, L. Ron Hubbard, utan också av Scientology-kyrkan själv. Efter att själv ha läst 30 böcker om ämnet anser denna författare att den som önskar veta mer om ämnet skulle göra klokt i att läsa dessa böcker.

II. VAD ÄR SCIENTOLOGY?

Scientologys ursprung kan dateras till 1930-talet när L. Ron Hubbard, amerikanen som skulle komma att bli Scientologys grundare, reste omkring i österlandet och frågade sig varför människan levde ett sådant bedrövligt liv. Ingen hade kunnat besvara hans frågor, när han som ung man frågade varifrån människan kom och vart människan var på väg.

År 1950 skrev L. Ron Hubbard en bok om ett ämne som han kallade Dianetics ("genom sinnet"), som var hans tidigaste utforskning av sinnet. Boken, *Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen*, var mycket populär och blev snart en bestseller; mer än 17 miljoner exemplar har sålts. Allteftersom Dianetics-rörelsen växte och forskningen utvidgades från sinnet till anden, föddes ett annat ämne – Scientology – och den första kyrkan grundades i Förenta staterna år 1954. Dianetics kom ursprungligen till Japan strax efteråt, men Scientology-kyrkans första formella missionsutvidgning till Japan ägde rum år 1962, vilket gjorde detta till den verkliga begynnelsen för Scientologys historia i Japan. Den första offentliga föreläsningen om Scientology hölls den 10 september 1962 i en fullpackad hörsal.

Ordet "Scientology" kommer från det latinska *scio*, som betyder "att veta i ordets fullaste bemärkelse", och det grekiska *logos*, som betyder "att studera".

I boken *Scientology: Tankens grunder*, förklarar L. Ron Hubbard att ämnet faktiskt härstammar från psykologins rötter, men att vi måste förstå att det inte härstammar från nutidens psykologi, utan snarare från den äldre psykologin som undervisades i världens religioner innan det grundläggande andliga innehållet i deras studium togs bort under förra århundradet.

Psykologi betyder bokstavligen ”studiet av anden”. Dagens psykologi har förlorat denna mening och studerar eller erkänner inte längre anden som ett bona fide studieämne. I detta hänseende är Scientology mycket annorlunda, i att det verkligen studerar anden, som de flesta av världens stora religioner gör.

Religioner accepterar i allmänhet att den mänskliga anden är besläktad med den stora ”livskraften” i universumet. Det är emellertid svårt att definiera ordet ”ande”. Somliga skulle hävda att anden i själva verket är det mänskliga sinnet. Men i Scientology betyder ”ande” detsamma som ”jaget” och det betyder mycket mer än bara sinnet. I en japansk shinto-religion, seichi-no-le, uttrycks det som något som kan översättas som ”Guds barn”. Det skulle motsvara de japanska orden ”hime” eller ”hiko”. I Scientology skapade L. Ron Hubbard ordet thetan, från det grekiska ordet som betyder ande, eftersom inget annat befintligt ord helt kunde beskriva det.

Nyskapandet av ord för att förklara nya begrepp som inte har några befintliga ord är inte ett nytt bruk inom religioner. I Japan skapade mästaren Kobodaishi, grundaren av shingon (en mycket gammal, traditionell och stor esoterisk buddistisk sekt) många ord som behövdes för att religionen skulle kunna utövas.

Hittills har emellertid Scientology inte skapat något nytt ord för Gud. Fastän grunduppfattningen av Gud kanske inte är en del av Scientology-läran, och medlemmarna nog har sina egna idéer om vad denna term betyder eller inte betyder, är orden som används för den, ”Högsta väsendet”, ”det oändliga”, ”alltings allhet”, ”universums skapare” och, naturligtvis, ”Gud”.

Till skillnad från en del andra religioner har Scientology ingen särskild dogm om begreppet ”Gud”, utan låter hellre individen utveckla sin egen förståelse om hur han passar in i universumet och alltings natur. Därifrån kan kanske en tro utvecklas. De som studerar Scientology tycks alltså komma inte bara från alla samhällsklasser och nationaliteter, men även från mycket olika religiösa bakgrunder. Det är mycket vanligt i Japan och österlandet att vara medlem av mer än en religion. I enlighet med denna tradition överger en del japanska Scientology-studerande inte heller sina andra religioner, utan enligt vad denna författare förstår, har de använt sina studier i Scientology för att förstärka sina tidigare religiösa band och sin tro på Gud. Som begrepp är detta ganska likt det som utövas i den jämförelsevis nya shinto-religionen seicho-no-le, som också har medlemmar som kommer från buddismen, kristendomen och andra trosåskådningar.

III. SCIENTOLOGY OCH DESS INBÖRDES FÖRHÅLLANDE MED ANDRA RELIGIONER

Scientology har en uppenbar likhet med buddismen. Och detta till en sådan grad att L. Ron Hubbard en gång frågade buddistiska ledare i Asien om det kunde vara möjligt att han var den Metteya som hade förutsagts av Buddha. Buddha, Gautama Siddhartha, hade talat om för sina anhängare när han var nära döden, att i framtiden skulle en Buddha komma för att fullborda det arbete som han påbörjat, och att han skulle vara känd som Metteya. Om L. Ron Hubbard är den som skall fullborda den store Siddharthas människovänliga avsikter kommer endast att uppenbaras i sinom tid. Syftet med denna uppsats är inte att besvara frågan ställd av L. Ron Hubbard. Fullbordandet av profetior är emellertid ännu en likhet med andra religioner, stora och små.

Den första av böckerna som denne författare läste var *Scientology: Tankens grunder*. Vid läsandet av denna bok tänkte denne författare omedelbart på hur innehållet liknade shinto-religionerna. Särskilt likartad är uppfattningen att livet endast är en skenbarhet, och att den fysiska världen faktiskt är den skenbara världen, som finns till för att bli sedd av ens sinnen. Detta är mycket likt seicho-no-le-grundarens, mästaren Masaharu Taniguchis, läror. (Mästaren Taniguchi var en av de fyra personer som skrev ned the Story of The Universe for Holy Master Onisaburo Deguchi of Oomoto [Historien om Universum för den helige mästaren Onisaburo Deguchi av oomoto], en annan japansk shinto-religion.) Både oomoto och seicho-no-le är jämförelsevis nya i japansk historia, oomoto med uppkomst mot slutet av föregående århundrade och seicho-no-le med början på 1920-talet.

I buddismen uttrycks samma uppfattning av "livets skenbarhet" som "Shiki soku, Ku soku ze shiki" vilket helt enkelt betyder att allting som kan uppfattas med de fem sinnena är bara intighet eller tomhet. Buddisten hävdar också att människans universum är bara en manifestation av sinnet. Buddhism har naturligtvis också en mycket djupare mening, vilket Scientology också har.

Andra förklaringar om livet och sinnet kan också liknas vid en del shinto-läror, som till exempel att hågkomsten av upplevelser inspelas i ett filmliknande minne, där varje bild förevisar händelserna för personen. Detta har återigen likheter med seicho-no-le. Men en term i Scientology som var mycket intressant är termen *theta*. I yui-itsu shinto, det som kan anses vara en motsvarande term betyder detta "Världsalltets stora livskraft". Idén har även en motsvarighet i hakke shinto, som hade hand om religiösa andakter för det kejsarliga hushållet tills tiden för Meiji-återupprättandet. Samma begrepp bildade sedan grunden för nyare shinto-religioner som Mahikari, som hade stor framgång efter kriget.

Begreppet att en person har levt före detta liv är gammalt och helt accepterat av österländska religioner. Scientologys teori och praktik är grundade på detta begrepp, att människan är en andlig varelse som L. Ron Hubbard har benämnt thetan, och att han kan erinra sig sina tidigare liv, och vad beträffar hans existens som en andlig varelse bestäms hans situation i det nuvarande livet av hans handlingar i det förflutna. Det finns mer än 180 000 religiösa grupper i Japan, och jag skulle förmoda att detta begrepp delas av de flesta av dem på ett eller annat sätt. Detta begrepp kan naturligtvis dateras inte bara till Buddhas tid, men kommer också från Vedan, de stora indiska religionernas källa.

IV. SCIENTOLOGYS UTÖVNING – AUDITERING

Den centrala utövningen i Scientology kallas auditering, från det latinska *audire*, vilket betyder ”att lyssna”. Personen som svarar på frågorna ställda honom av *auditören* (”en som lyssnar”) skaffar sig ett högre tillstånd för sinne och ande, och en läkning av kroppens psykosomatiska krämpor. Detta har mycket gemensamt med en del av de nyare shinto-religionerna som härstammar från yui-itsu shinto-linjen, som i Japan är 1 400 år gammal.

Scientologys tankevärld började med L. Ron Hubbards tidigaste forskning på 1930-talet, vilket var samtidigt med de nyare shinto-religionernas sökande efter ett sätt att med religiös tillämpning läka anden. Auditering påbörjades i USA år 1950 med utgivningen av boken *Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen*. I denna bok beskriver L. Ron Hubbard hur man kan uppnå tillståndet känt som *Clear* – frihet från vad som kallas det *reaktiva sinnet*. Det skulle kunna jämföras med tillståndet ”satori” eller till och med ”naikan” i buddismen. I en del shinto-religioner mediterar en person över sina upplevelser i barndomen eller tidigare liv under överinseende av en lärare för att själv betänka hur han är nu. Auditering, som även kan beskrivas som en begrundan över ens förflutna, vare sig det gäller barndomen eller tidigare liv, kan också framkalla ungefär samma begrundan och insikt om tillståndet i ens nuvarande liv.

Hur man utövar auditering lär man sig genom studier i scientologiska studierum som kallas Akademier och kurslokaler. Där läser och övar den studerande tillämpningen av auditering under ledning av en kursledare. Auditering är den utövning med vars hjälp denna utbildade auditör får en person som inte är Clear att besvara frågor om sitt förflutna. Personen som får denna auditering kallas för ”preclear” eftersom han ännu inte är Clear. Medan preclear-personen besvarar frågorna som ställs till honom av auditören upplever han en lättnad av stress, en förbättring och sinnesfrid, och allmänt andligt välbefinnande. Utbildningstiden som behövs för att bli en skicklig auditör varierar, men det kan ta från månader till år beroende på den skicklighetsnivå och noggrannhet som auditören strävar att uppnå.

I oomoto-religionen tillämpas fortfarande ”naikan” och rehabiliterar ungdomsbrottslingar, vilket har lett till ett hedersomnämmande för denna verksamhet från den regionala regeringen. Detta är ytterligare en likhet med Scientology-kyrkan som har pågående program för rehabilitering av ungdomsbrottslingar i många delar av världen. ”Naikan” och auditering har naturligtvis många likheter, men de är också fundamentalt annorlunda. Detta är emellertid ett exempel som visar två religioner som närmar sig samma problem från två olika kulturer och får svar som har uppenbara likheter. Vid auditering skulle personen tala om för auditören i minutiös detalj vad som hade oroat honom i hans liv i det förflutna, medan man i ”naikan” skulle fundera på detta för sig själv under en lärars tillsyn. Slutresultatet för båda är förbättring av andligt beteende och ett återuppvaknande av etiskt uppförande.

I utövningen av seicho-no-le, som kallas ”sin-so-kan”, tränas personen att konfrontera sig själv genom sitt förflutna. Även detta är en likhet med auditering. I båda religionerna måste man konfrontera sitt eget förgångna.

Scientology har en graderad väg till upplysningen, som kallas Bron till total frihet. Att färdas över denna bro genom att bli auditerad och lära sig hur man auditerar, resulterar inte bara i stor sinnesfrid men också ett andligt varande som kan jämföras med ”chinkon-kishin”, shintos stora hemlighet som betyder ”att blidka människans ande så att han kan återvända till ett Gud-liknande tillstånd”. Detta begrepp är mycket likartat. Det här har utövats av olika shinto-religioner, inbegripet hakke shinto, som grundades 1025 e.Kr.

Att göra människor bättre med hjälp av de naturliga andliga läkekonsterna är inte en förlorad konst i japanska religioner, som det är i en del andra religioner. Religioner som seicho-no-le, sekai-kyusei-kyo, shinto-tenko-kyo, ananai-kyo och andra, är alla intresserade av de utövningar i Japan som framkallar tillståndet chinkon-kishin. Medlemsantalet är 20 miljoner. Trots att deras metoder kanske är annorlunda har deras syften och ändamål en direkt likhet med Scientologys utövning av auditering och dess medlemmars gradvisa uppstigning på Bron till total frihet.

Andra större världsreligioner saknar heller inte beskrivningar av sådana tillstånd. I islam finns uttrycket ”imam Zamam” vilket betyder en person så upplyst att han fullständigt uppfattar den heliga Koranens alla sju betydelse.

I den kristna bikten måste man också konfrontera sitt förflutna. Detta är ännu en likhet med Scientology, som även erbjuder en procedur för bikt. Personen måste se tillbaka in i sitt

förgångna, konfrontera en annan person med det – auditören – och bekänna. Resultatet är detsamma i båda religionerna – en förbättring av anden och ett återuppvaknande i livet.

Med detta har vi kommit i en full cirkel tillbaka till Buddhas profetia, som förutsäger att Metteya en vacker dag skulle frigöra människan från det som håller honom tillbaka. Metteyaprofetian i Japan är olik dem som finns i pali. Här är profetian inte så mycket om att en person verkligen kommer att återvända, men snarare att människan kunde ha ett sätt att återvända till det andliga tillstånd som förutsagts. Många religioner i Japan, i både buddism och shinto, har väntat på att sådana händelser skulle framträda. Scientology har verkligen ett sätt att höja människans andliga förmåga. Japan är ett land där religionerna lägger tonvikten vid att höja människans andliga förmåga. Ur japansk synpunkt är Scientology en religion som definitivt liknar de religioner som finns här sedan tidigare.

V. CEREMONIER

Religioner skulle inte vara fullständiga utan ceremonier, och Scientology har en bok som kallas *Background and Ceremonies* [Bakgrund och ceremonier], som används av Scientology-kyrkor för begravningar, bröllop och för att välkomna de nyfödda till världen, för att nämna endast några få av Scientologys andaktsövningar. I västerlandet utföres även söndagsandakter.

VI. SLUTSATS

I sammanfattning kan man inte komma till något annat avgörande än att Scientology är en religion. Den har flera likheter med japanska religioner än med västerländska religioner, och den missförstås kanske av denna anledning i västerlandet, eftersom den inte liknar de andra mera traditionella religionerna. Men den är icke desto mindre en internationell religion, mycket lik religionerna i Japan som har 20 miljoner anhängare.

Jag skulle här också vilja föreställa Bryan Ronald Wilson, den högaktade akademiska religionsforskaren, Emeritus Fellow vid Oxford Universitet i England. Han har skrivit en mycket detaljerad studie om Scientology. För ytterligare detaljer om Scientology ur en västerländsk vetenskaplig synpunkt, har denna studie min högsta rekommendation.

MR FUMIO SAWADA

April 1996

OM FÖRFATTAREN

Mr Fumio Sawada är den åttonde innehavaren av Yui-itsu shintos hemligheter. Yui-itsu shinto är den äldsta religionen i Japan. Yui-itsu shinto betyder En Guds väg, skaparen av himlen och jorden. Den första innehavaren av yui-itsu shintos hemlighet, eller Tamanoya-hemligheter, som de också kan kallas, var Shotoku Taishi (kronprins av Shotoku) för 1 440 år sedan. Den andre innehavaren av hemligheterna var kejsaren Tenmu av år 712, som även skrev Kojiki, den första skriftliga japanska historien. Den tredje innehavaren av hemligheterna var grundaren av Shugendo-religionen.

Mr Sawada var en gång i tiden rektor vid Sophis University, ett av Japans mest framstående universitet. Han är ordförande i Japans kristna demokratiska parti. Han har erhållit den vördnadsfulla islamiska titeln Haji, eftersom han har fullbordat en pilgrimsresa till Mecka. Han är ordförande i Ahlut-Bait (A.S. Associate in Science) Center i Japan. Hans äldste son studerar för närvarande islam i Iran, medan hans yngre son studerar i Vatikanen.