

EEN VERGELIJKING VAN SCIENTOLOGY MET ANDERE RELIGIES

Fumio Sawada

Achtste
sleutelbewaarder
van de Geheimen
van Yu - itsu Shinto



april 1996



EEN
VERGELIJKING
VAN SCIENTOLOGY
MET ANDERE
RELIGIES

EEN VERGELIJKING VAN
SCIENTOLOGY MET ANDERE RELIGIES

INHOUD

I. Introductie	1
II. Wat is Scientology?	2
III. Scientology vergeleken met Andere Religies	4
IV. Scientology Gebruiken – Auditing	5
V. Ceremoniën	7
VI. Conclusie	7
Over de Auteur	8



april 1996

Fumio Sawada
Achtste Sleutelbewaarder
van de Geheimen
van Yu - itsu Shinto

EEN VERGELIJKING VAN SCIENTOLOGY MET ANDERE RELIGIES

I. INTRODUCTIE

De schrijver komt uit Japan en dit stuk handelt over de overeenkomsten en verschillen tussen de Scientology religie en andere religies in de wereld. In dit stuk wordt in het bijzonder ingegaan op de overeenkomsten en verschillen bekeken vanuit een Japans perspectief en zal het Scientology zodoende vergelijken met Japanse religies.

De term religie betekent in Japan *het onderwijzen over de oorsprong, het onderwijzen over de bron van het ontstaan*. Dat is de Japanse definitie die mogelijk afwijkt van de westerse definitie. In deze uiteenzetting gaan we de Japanse definitie gebruiken. In het kader van de Japanse wet kan men daaraan toevoegen dat om een religie te zijn, de religieuze organisatie tevens zijn leer dient te verspreiden, religieuze ceremoniën dient uit te voeren en leden moet onderrichten. Scientology voldoet aan al deze eisen, zoals op de navolgende pagina's uiteengezet wordt.

Er is een Japans 31-lettergeregigd gedicht – dat “waka” wordt genoemd – waarin wordt gezegd dat aan de voet van de berg vele wegen naar boven leiden, maar dat het uitzicht op de maan vanaf de top altijd hetzelfde is. Dit is een oud gedicht, dat nog stamt uit de tijd voordat het christendom in Japan zijn intrede deed. Het verwijst vooral naar

de twee voornaamste religies van Japan, het shintoïsme en boeddhisme, die ervan uitgaan dat je altijd op hetzelfde punt uitkomt, ongeacht tot welke geloofsgemeenschap je behoort. Waar het op neerkomt, is in feite de vraag: waarom ruzie maken? Maar nog belangrijker, als er zoveel overeenkomsten bestaan tussen religies, waarom zou je je dan concentreren op de verschillen?

De Scientology religie is betrekkelijk onbekend in Japan, alhoewel er in veel bibliotheken Scientology boeken staan; niet alleen van de grondlegger L. Ron Hubbard, maar ook van de Scientology Kerk zelf. Na 30 boeken over dit thema te hebben gelezen, ben ik van mening dat eenieder die meer over dit onderwerp wil weten, er goed aan doet deze boeken te lezen.

II. WAT IS SCIENTOLOGY?

De oorsprong van Scientology is te vinden in de jaren 30, toen L. Ron Hubbard, de Amerikaan die later de grondlegger van Scientology zou worden, door het Verre Oosten reisde en zichzelf afvroeg waarom de mens zo'n erbarmelijk leven leidde. Niemand was in staat antwoord te geven op zijn vragen, toen hij zich als jongeman afvroeg waar de mens vandaan kwam en waar hij naartoe ging.

In 1950 schreef de heer Hubbard een boek over een gebied van studie dat hij Dianetics ("door het verstand") noemde, waarin hij zijn eerdere onderzoek naar het verstand beschreef. Het boek *Dianetics: De Leidraad voor het Menselijk Verstand* was erg populair en werd al snel een bestseller met meer dan 17 miljoen verkochte exemplaren. Naarmate de Dianetics beweging groeide en het onderzoek zich uitbreidde van het verstand naar de geest, was er een ander gebied van studie ontstaan – Scientology – en de eerste kerk werd in 1954 in de Verenigde Staten gesticht. Kort daarna maakte Japan voor het eerst kennis met Dianetics, maar de eerste officiële uitbreiding van zendingsactiviteiten van Scientology in Japan begon in 1962, wat feitelijk het begin was van de geschiedenis van Scientology in Japan. De eerste officiële lezing over Scientology werd gegeven voor een overvolle zaal op 10 september 1962.

Het woord "Scientology" is afkomstig van het Latijnse *scio*, dat "weten in de ruimste zin van het woord" betekent, en het Griekse *logos*, oftewel "studie van".

In het boek *Scientology: De Grondbeginselen van het Denken* verklaart de heer Hubbard dat dit onderwerp in feite afgeleid is van de grondbeginselen van de psychologie, maar dat we ons er wel van bewust moeten zijn dat het niet afstamt van de huidige psychologie, maar eerder van de oudere psychologie zoals die in de religies van de wereld werd onderwezen, voordat de geestelijke essentie van deze studie in de afgelopen eeuw eruit werd gehaald.

Psychologie betekent letterlijk “de studie van de geest”. In de hedendaagse psychologie is deze betekenis verloren gegaan en wordt de geest niet langer bestudeerd of erkend als een bonafide gebied om te bestuderen. In dat opzicht is Scientology iets geheel anders, omdat ze de geest bestudeert, zoals dat bij de meeste grote religies in de wereld gebeurt.

Religies gaan er in het algemeen vanuit dat de menselijke geest verbonden is met de grote “levenskracht” van dit universum. Het woord “geest” is echter moeilijk te definiëren. Sommigen beweren dat de geest eigenlijk het menselijk verstand is. Maar in Scientology wordt “geest” gezien als “zelf” en dat is veel meer dan het verstand alleen. In een van de Japanse shinto-religies, seicho-no-ie, betekent het, wanneer het zou worden vertaald: “het kind van God”. Dat zou overeenkomen met de Japanse woorden “hime” of “hiko”. In Scientology bedacht de heer Hubbard het woord thetan, van het Griekse woord voor geest, aangezien geen ander bestaand woord het volledig zou kunnen omschrijven.

Het idee om nieuwe woorden te bedenken om nieuwe concepten te beschrijven waar geen bestaande woorden voor zijn, is niet nieuw in religies. In Japan heeft Master Kobodaishi, de grondlegger van Shingon (een zeer oude, traditionele, grote en esoterische boeddhistische geloofsgemeenschap) veel woorden bedacht die nodig waren om deze religie te kunnen uitoefenen.

Toch is er in Scientology voor God geen nieuw woord bedacht. Hoewel een referentiekader over God geen deel uitmaakt van de Scientology leer en leden hun eigen ideeën erop na mogen houden wat dit woord al dan niet betekent, wordt ze wel met de volgende woorden aangeduid: “het Opperwezen”, “het oneindige”, “het allesomvattende”, “de schepper van het universum”, en natuurlijk “God”.

Anders dan andere religies heeft Scientology geen specifiek dogma ten aanzien van het concept God, maar wordt het aan iemand zelf overgelaten zich een beeld te vormen hoe hij ten opzichte van het universum en de aard van de dingen staat. Van daaruit kan geloof volgen. Vandaar dat Scientology studenten niet alleen uit alle lagen van de samenleving komen en van alle nationaliteiten zijn, maar ze komen ook uit de meest uiteenlopende religieuze milieus. In Japan en in het Verre Oosten komt het vaak voor dat iemand een aanhanger is van meer dan één religie. Tegen deze achtergrond geven sommige Japanse Scientology studenten hun andere religies dan ook niet op, maar wat ik ervan begrepen heb, gebruiken ze hun studie van Scientology om hun eerdere religieuze verbintenis en geloof in God te versterken. Dit is enigszins vergelijkbaar met hetgeen de betrekkelijk nieuwe shinto-religie, seicho-no-ie, haar volgelingen leert, die ook afkomstig zijn van het boeddhisme, het christendom en andere geloofsovertuigingen.

III. SCIENTOLOGY VERGELEKEN MET ANDERE RELIGIES

Scientology vertoont duidelijke overeenkomsten met het boeddhisme. Zelfs zo sterk, dat de heer Hubbard ooit boeddhistische leiders in Azië de vraag stelde of het mogelijk was dat hij de Maitreya was die door Boeddha voorspeld was. Boeddha, Gautama Siddhartha, had, toen hij op zijn sterfbed lag, zijn volgelingen verteld dat in de toekomst een Boeddha zou komen die het werk dat hij begonnen was zou afmaken en die bekend zou worden als de Maitreya. Of de heer Hubbard de menslievende bedoelingen van de grote Siddhartha zal voltooien, zal de toekomst uitwijzen. Het is niet de bedoeling om in dit kader de vraag die de heer Hubbard opwierp, te beantwoorden. De vervulling van profetieën is echter eveneens een overeenkomst met andere grote en kleine religies.

Het eerste boek dat ik las was *Scientology: De Grondbeginselen van het Denken*. Toen ik dit boek las, besepte ik onmiddellijk hoe de inhoud ervan overeenkwam met die van de shinto-religies. Met name de zienswijze dat het leven maar schijn is en dat de fysieke wereld in wezen de realiteit is zoals die door onze zintuigen wordt waargenomen. Dit komt aardig overeen met de leerstellingen van de grondlegger van het seicho-no-ie, Master Masaharu Taniguchi. (Master Taniguchi was een van de vier mensen die het Verhaal van het Universum opschreef voor de Heilige Leermeester Onisaburo Deguchi van oomoto, een andere shinto-religie in Japan.) Zowel oomoto als seicho-no-ie zijn betrekkelijk nieuw in de geschiedenis van Japan, waarbij oomoto aan het eind van de 19e eeuw begint en seicho-no-ie aan het begin van de jaren 20 van de 20e eeuw.

In het boeddhisme komt ditzelfde denkbeeld van de “schijnbaarheid van het leven” ook tot uitdrukking in “Shiki soku, ku soku ze shiki” wat betekent dat alles wat met de vijf zintuigen kan worden waargenomen enkel nietsheid en leeg is. De boeddhisten stellen bovendien dat de universa van de mens alleen maar manifestaties van de geest zijn. Natuurlijk heeft het boeddhisme ook een veel diepere betekenis, evenals Scientology.

Ook andere verklaringen over het leven en het verstand zijn vergelijkbaar met sommige shinto-geloofsovertuigingen, zoals de herinneringen aan ervaringen die als een film in het geheugen opgeslagen worden, waarbij voor iemand elk filmbeeldje een duplicaat is van de gebeurtenissen. Dit heeft eveneens overeenkomsten met seicho-no-ie. Maar er is echter één woord dat erg belangrijk is in Scientology, namelijk *theta*. Een uitdrukking in yu-itsu shinto die daarmee overeenkomt, is “de grote levenskracht van het universum”. Dit komt ook overeen met de hakke shinto-religie, de officiële religie van de Keizerlijke Hofhouding tot aan de Meiji-hervormingen. Ditzelfde denkbeeld vormde de basis van de nieuwere shinto-religies zoals mahikari die na de oorlog tot grote bloei kwamen.

Het denkbeeld dat iemand al eerder geleefd heeft is een oud concept en wordt door oosterse religies volledig geaccepteerd. De theorie en praktijk van Scientology is gebaseerd op het denkbeeld dat iemand een spiritueel wezen is, dat door de heer Hubbard een thetan genoemd wordt en dat zich zijn vorige levens kan herinneren en dat zijn daden als spiritueel wezen in het verleden zijn levensomstandigheden in het heden bepalen. Er zijn in Japan meer dan 180.000 religieuze stromingen en ik denk dat de meeste het op een of andere manier met dit denkbeeld eens zijn. Natuurlijk gaat dit denkbeeld niet alleen terug naar de tijd van Boeddha, maar ook naar de Veda, de bron van alle grote religies uit India.

IV. SCIENTOLOGY GEBRUIKEN – AUDITING

Het centrale gebruik in Scientology wordt auditing genoemd, van het Latijnse *audire*, dat luisteren betekent. De persoon beantwoordt de vragen die hem door een *auditor* (“hij die luistert”) gesteld worden, waardoor hij een hoger niveau van bewustzijn bereikt en geneest van psychosomatische ziekten. Dit komt sterk overeen met sommige nieuwere shinto-religies, die voortkomen uit de yu-itsu shinto-lijn, die in Japan 1400 jaar oud is.

De Scientology denkwijze begon met het onderzoek van de heer Hubbard in de jaren 30 van de 20e eeuw, in dezelfde periode dat de nieuwere shinto-religies op zoek waren naar toepasbare religieuze gebruiken om de geest te genezen. Auditing begon in de Verenigde Staten in 1950, toen *Dianetics: De Leidraad voor het Menselijk Verstand* gepubliceerd werd. In dit boek zet de heer Hubbard uiteen hoe men de staat die bekendstaat als *Clear*, kan bereiken – vrij van wat het *reactieve verstand* genoemd wordt. Het kan vergeleken worden met de staat “Saton” of zelfs “Naikan” in het boeddhisme. In sommige shinto-religies mediteert iemand over zijn jeugd of zijn vorige levens onder begeleiding van een leraar om tot een zelfbeeld te komen van wat hij nu is. Auditing, dat ook omschreven kan worden als de reflectie op iemands verleden, bestaande uit zijn jeugd jaren of vorige levens, kan eveneens dezelfde reflectie en begrip tot stand brengen in iemands huidige staat van zijn.

Iemand die Scientology bestudeert, leert hoe auditing gedaan wordt, in wat de academie en cursusruimte genoemd wordt. Daar, onder begeleiding van een Supervisor, leest de student wat auditing is en brengt hij de technieken van auditing in praktijk. Auditing is de manier waarbij deze getrainde auditor de persoon die niet Clear is, vragen over zijn verleden laat beantwoorden. De persoon die deze auditing ontvangt wordt een “pre-Clear” genoemd, iemand die de staat van Clear nog niet heeft bereikt. Naarmate de preclear de vragen beantwoordt die door de auditor aan hem gesteld worden, ervaart hij het vrijkomen van spanning, een zich geestelijk beter voelen en een zekere gemoedsrust in het algemeen. De tijd die nodig is om een bekwame auditor te

trainen, kan variëren van maanden tot jaren, afhankelijk van het niveau van bekwaamheid en nauwkeurigheid dat de auditor wenst te bereiken.

In de oomoto-religie wordt de praktijk van “Naikan” nog steeds uitgeoefend, waarbij criminele jongeren worden gerehabiliteerd, met als resultaat dat deze praktijk wordt aanbevolen door regionale overheidsinstanties. Dit is ook weer te vergelijken met de jeugd-rehabilitatieprogramma's van Scientology, zoals die op veel plaatsen in de wereld worden uitgevoerd. Natuurlijk hebben “Naikan” en auditing punten van overeenkomst, maar fundamenteel zijn ze toch anders. Dit is een voorbeeld dat laat zien dat twee religies hetzelfde vraagstuk vanuit twee verschillende culturen benaderen en tot antwoorden komen, die punten van duidelijke overeenkomst hebben. Met auditing vertelt iemand de auditor uiterst gedetailleerd dat hij erachter kwam wat uit het verleden hem het leven moeilijk maakte, terwijl met Naikan iemand dat voor zichzelf overdenkt onder begeleiding van een leraar. In beide gevallen is het eindresultaat verbetering in geestelijk opzicht en een opleving in ethisch gedrag.

Seicho-no-ie kent een gebruik, ook wel “Sin-so-kan” genoemd, waarin iemand getraind wordt zichzelf via het verleden te confronteren. Ook dit is een punt van overeenkomst met auditing. In beide gevallen dient iemand zijn eigen verleden te confronteren.

Scientology heeft een stapsgewijs omhooggaand pad naar verlichting, dat de Brug naar Totale Vrijheid wordt genoemd. Wanneer men deze Brug op gaat door geauditeerd te worden en te leren hoe te auditeren, is het resultaat niet alleen een grote verlichting, maar ook een geestelijk welzijn dat te vergelijken is met “Chin-kon-ki-shin”, het grote geheim van shinto, dat zoveel betekent als “het kalmeren van de geest van de mens, zodat hij kan terugkeren naar een goddelijke staat van zijn”. Dit komt sterk met elkaar overeen. Dit wordt door verscheidene shinto-religies in praktijk gebracht, waaronder hakke shinto, die in 1025 N.CHR. werd gesticht.

Het beter maken van mensen met behulp van de kunst van spirituele genezing is in Japanse religies geen verloren gebruik, zoals dat wel gebeurd is bij sommige andere religies. Religies zoals seicho-no-ie, sekai-kyusei-kyo, shinto-tenkokyo, ananai-kyo en andere religies in Japan, kennen allemaal praktijken die de staat van Chin-kon-kishin tot stand brengen. Het aantal volgelingen bedraagt 20 miljoen. Hoewel hun technieken verschillend zijn, komen hun toepassingen en doelstellingen overeen met Scientology auditing, die haar volgelingen stap voor stap de Brug naar Totale Vrijheid laat opgaan.

Ook in andere grotere wereldreligies wordt zo'n staat beschreven. In de islam komt de term “imam zamam” voor, een persoon die dermate verlicht is, dat hij alle zeven betekenissen van de Heilige Koran volledig kan doorgronden.

In de biecht van het christendom moet men ook het verleden confronteren. Ook dit komt weer overeen met Scientology, die ook een procedure van biechten kent. Iemand dient in zijn verleden te kijken en een andere persoon – de auditor – daarmee te confronteren door het op te biechten. Het resultaat voor beide religies is hetzelfde – een vervolmaking van de geest en een heropleving in het leven.

Dit brengt ons weer terug naar de profetie van Boeddha, die voorspelde dat op een dag Maitreya de mens zou bevrijden van wat hem tegenhield. In Japan verschilt de Maitreya-profetie met die van het Pali. De profetie is hier niet zozeer dat iemand noodzakelijkerwijs zal terugkeren, maar eerder dat iemand een manier heeft om terug te keren naar de geestelijke staat zoals die voorspeld is. Veel religies in Japan, waaronder het boeddhisme en het shinto, hebben op gebeurtenissen die zich zo ontwikkelden, gewacht. Scientology heeft de middelen om de geestelijke bekwaamheden van iemand te vergroten. Japan is een land waar religies het accent leggen op het vergroten van iemands spirituele vaardigheden. Vanuit het Japanse gezichtspunt bekeken, is Scientology inderdaad een religie die overeenkomt met de daar al bestaande.

V. CEREMONIËN

Religie zou niet compleet zijn zonder ceremoniën en Scientology heeft een boek genaamd *Achtergrond en Ceremoniën* dat door geestelijken van Scientology kerken wordt gebruikt voor begrafenissen, huwelijksplechtigheden en het in deze wereld welkom heten van pasgeborenen, om maar enkele diensten van Scientology te noemen. In de westerse wereld worden ook zondagsdiensten gehouden.

VI. CONCLUSIE

Samenvattend kan men niet anders dan concluderen dat Scientology een religie is. Het heeft meer overeenkomsten met de Japanse dan met de westerse religies en het kan daarom in het westen verkeerd begrepen worden, omdat het niet overeenkomt met andere grote religies. Maar niettemin is het een internationale religie die veel overeenkomsten vertoont met religies in Japan die 20 miljoen volgelingen hebben.

Ik zou hierbij ook graag de geachte academische religieuze wetenschapper Bryan Ronald Wilson willen introduceren, emeritus hoogleraar van de Universiteit van Oxford in Engeland. Hij heeft een zeer gedetailleerde studie over Scientology geschreven en voor verdere bijzonderheden vanuit een westers wetenschappelijk, standpunt beveel ik deze studie van harte aan.

FUMIO SAWADA
april 1996

OVER DE AUTEUR

De heer Fumio Sawada is de achtste sleutelbewaarder van de geheimen van yu-itsu shinto, de oudste religie van Japan. Yu-itsu shinto betekent de weg van één God, Schepper van hemel en aarde. De eerste sleutelbewaarder van het geheim van yu-itsu shinto, of de Tamanoya-geheimen zoals ze ook wel genoemd worden, was Shoto-ku Taishi (kroonprins van Shotoku), zo'n 1440 jaar geleden. De tweede sleutelbewaarder van de geheimen was keizer Tenmu (672-686 N.CHR.), die opdracht gaf tot het schrijven van de Kojiki, de eerste op schrift gestelde weergave van de geschiedenis van Japan, die in 712 N.CHR. voltooid werd. De derde sleutelbewaarder van de geheimen was de grondlegger van de shugendo-religie.

De heer Sawada is rector magnificus geweest aan de Sophia Universiteit, een van de meest vooraanstaande universiteiten in Japan. Hij is voorzitter van de Christelijke Democratische Partij van Japan. Omdat hij als pelgrim een bezoek aan Mekka heeft gebracht, is hij drager van de eerbiedwaardige islamitische titel Haji. Hij is directeur van het Ahlut-Bait Centrum in Japan. Zijn oudste zoon bestudeert momenteel de islam in Iran. Zijn tweede zoon studeert in het Vaticaan.